

NO. 1

PARIJS

CITY GUIDE
56 LEUKE PLEKKEN OM TE ONTDEKKEN

DARINA NYKL

PARIJS DO'S &
DONT'S

BLOGS :
GESCHIEDENIS VAN
DE BRASSERIE & EEN
ODE AAN PARIJS



VOORWOORD

Sinds de dag dat ik voor het eerst mijn voeten op Parijse bodem zette, was ik verliefd. Verliefd op de sfeer, op de architectuur, op de mode, op de cafés en de parken. Parijs voelt als een tweede thuis voor mij. Een fijn thuis waar ik me kan ontplooiën, mijn creativiteit de vrije geest kan geven. De stad geeft me de inspiratie die ik nodig heb. Voor mijn boek, voor mijn blog. Voor mijn dromen.

Ik probeer minstens twee keer per jaar naar Parijs te gaan. Het feest begint al bij het boeken van de Eurostar tickets. En dan is het aftellen geblazen. De dag begint als ik ontwaak in mijn Parijse hotelkameren ik me klaarmaak voor een nieuwe dag vol avonturen en nieuwe ontdekkingen. Ik geniet van *un caféet croissant* alvorens ik de stad ga verkennen.

Parijs trakteert je steeds op je zintuigen. De geur van versgebakken baguettes en croissants van de bakkerij op de hoek van de straat, de prachtige etalages, de mooie uitzichten, de parken en de prachtige architectuur, de bloesems die in het voorjaar de stad roze en wit kleuren...



Parijs is ontzettend groot en er valt nog zoveel te ontdekken. Maar sinds ik vijftien jaar geleden de stad ontdekt heb, heb ik al veel mooie ontdekkingen mogen doen. Zo is ook mijn blog, darinanykl.com, begonnen.

Omdat ik mijn liefde voor Parijs graag met anderen deel, heb ik besloten om deze ontdekkingen te bundelen in een e-guide die je nu gedownload hebt. Het zijn 56 tips, van winkels tot cafés, van parken tot musea. Ook geef ik een aantal praktische tips voor als je naar Parijs gaat, heb ik een overzicht gemaakt van de 20 arrondissementen van Parijs en deel ik twee blogs.

Ik wens je heel veel plezier met deze city guide en je citytrip naar Parijs.

Bisous,
Darina

PS. Laat je me weten wat je van deze city guide vindt? Je kunt me mailen op darinanykl@gmail.com

WAAR TE VERBLIJVEN IN PARIJS? EEN OVERZICHT VAN DE 20 ARRONDISSEMENTEN VAN DE STAD

Parijs is opgedeeld in arrondissementen die vanuit het centrum met de klok mee naar buiten draaien. De stad wordt gesplitst door de rivier de Seine: de rechteroever (*Rive Droite*) en de linkeroever (*Rive Gauche*). Van de Marais tot aan Beaugrenelle zul je verschillende Parijse indrukken opdoen. Dat maakt het ook zo dynamisch. Elk arrondissement is uniek in zijn soort en straalt een eigen persoonlijkheid uit. De Parijzenaars hebben zo ook hun eigen 'hidden gems'.

20 unieke wijken in Parijs

1e arrondissement. Het hart van Parijs met het Louvre en Jardin des Tuileries. Het is ook een van de meest bruisende (en drukke) wijken met het grootste ondergrondse commerciële centrum Forum Des Halles.

2e arrondissement. In dit arrondissement vind je de Parijse passages en de bekende straten Rue Montmartre en Rue Montorgueil. Hier bevind je je tussen de lokale bevolking en niet-locals. De omgeving van Sentier is een moderne en hippe plek om rond te hangen, te winkelen en te eten.

3e arrondissement. De Marais valt voor een deel in het 3e en 4e arrondissement. De Marais is een fantastische wijk. Hier vind je talloze winkels, bars, cafés en restaurants. Deze buurt zal een speciaal plekje in je hart achterlaten als je eenmaal door de charmante rustieke straten hebt geslenterd.

4e arrondissement. Omvat een deel van de Marais, Île de la Cité met de Notre Dame, en het Île Saint-Louis. Dit charmante en pittoreske gebied is een geweldig stuk Parijs om te verblijven en de lokale sfeer te ervaren.

5e arrondissement. In deze afgelegen wijk vind je veel locals. Het bestaat uit het Quartier Latin en is vooral bekend om het Panthéon en de levendige Jardin des Plantes, en niet te vergeten de Rue Moufflard met haar vele restaurants. Deze buurt is een van de verborgen juweeltjes van Parijs. Je vindt er rustige straatjes die van de drukte af leiden, evenals leuke cafés en bars.

6e arrondissement. Bekend om de Jardin du Luxembourg en Boulevard Saint-Germain-des-Près. Dit deel van Parijs is een groot favoriet bij de toeristen. Straten vol met designerwinkels en grand-café's en brasseries, en hotspots als Café de Flore en Les Deux Magots. Daarnaast vind je er prachtige straten en architectuur, zoals de Rue du Bac.

7e arrondissement. De hotspot van Parijs vind je hier: de Eiffeltoren. Toeristen picknicken op het grasveld van de Champs de Mars. Maar er is meer te zien: Invalides, Musée Rodin en Musée d'Orsay zijn ook de moeite van een bezoek waard. Toch vind je ook rustige straten in dit arrondissement die het tot een ideale oase maken voor toeristen om te verblijven.

8e arrondissement. Een zakenwijk waar je vooral banken, nationale ambassades en de Champs-Élysée die door het arrondissement loopt. Het huis van de president vind je ook in deze wijk zo ook prachtige hotels en 5-sterrenrestaurants, maar het is niet echt raadzaam om in deze wijk te verblijven omdat het erg stil en onpersoonlijk kan worden, vooral als het donker wordt.

9e arrondissement. Beroemd om het Opéra Palais Garnier en de voorname Rue des Martyrs in de aanloop naar Montmartre. Ik zou zeggen dat de 9e het best bewaarde geheim van Parijs is voor toeristen. Deze mooie wijk zit vol met locals. Een aanrader om hier te verblijven.

10e arrondissement. Dit gebied trekt meestal jonge volwassenen en hippe en trendy mensen aan die op zoek zijn naar authenticiteit in Parijs. Verwacht meer van een stedelijke sfeer langs het kleurrijke Canal Saint-Martin.

11e arrondissement. Een trendy wijk als je op zoek bent naar een groot aantal culinaire opties als ook het nachtleven. Leuke straten zijn Rue de Lappe en Rue Oberkampf.

12e arrondissement. Een ingetogen wijk met veel groen zoals La Coulée Verte en Parc de Bercy. De Cinémathèque Française is hier te vinden voor alle film liefhebbers. Dit rustige gebied bestaat voornamelijk uit woonwijken met leuke en unieke plekken om rond te lopen, zoals het dorp Bercy. Het biedt een openlucht commercieel centrum, een bioscoop en tal van leuke cafés en restaurants.

13e arrondissement. Een unieke wijk in Parijs. Hier vind je kleine huisjes in de charmante wijk Butte-aux-Cailles in een dorpse sfeer.

14e arrondissement. Het 14e is als een onopvallend zusje van alle arrondissementen, er gebeurt hier niet veel. Het is een woonwijk waar veel Parijzenaars wonen. Je vindt hier de beruchte Catacomben evenals het grote Parc Montsouris.



15e arrondissement. De wijk waar ik altijd verblijf. Het is een zeer residentiële wijk en je vindt er bredere straten dan je zou vinden op de *Rive Droite* (rechteroever). Gare Montparnasse ligt in deze wijk, evenals winkelgebieden zoals Beaugrenelle en groene ruimten zoals Parc André-Citroën. Je vindt er ook de winkelstraat van de Parisienne, rue du Commerce.

16e arrondissement. Het zeer chique deel van Parijs. Het is een woonwijk en staat bekend om Trocadero dat uitkijkt op de Eiffeltoren aan de overkant van de Seine. Het is nog steeds een van de burgerlijke wijken van Parijs met wereldberoemde sportstadions zoals Roland-Garros en Parc des Princes.

17e arrondissement. Hier vind je buiten de gebaande paden een hippe kant van de stad waar je veel jonge restauranteigenaren en coole cafés vindt. Dit gebied is nog onontdekt door toeristen en zelfs veel locals.

18e arrondissement. Deze wijk is berucht om de Moulin Rouge, en wat ooit was en nog steeds een beetje de rosse buurt van Parijs is (Blanch, Pigalle-wijken). Het staat ook bekend om Montmartre met de Sacré Coeur. Het 18e arrondissement is een mengelmoes van culturen, keukens en nationaliteiten.

19e arrondissement. Parc de la Villette vind je ten noorden van dit arrondissement, een knooppunt waar je cultuur, bioscoop, theater, livemuziek en wetenschap vindt. Het Parc des Buttes-Chaumont, dat op een heuvel ligt, staat algemeen bekend als een geweldige plek om van een prachtig uitzicht over Parijs te genieten. Ontsnap aan de toeristische drukte om geheime steegjes en straatkunst te ontdekken in deze prachtige buurt.

20e arrondissement. Bekend om de begraafplaats Père Lachaise waar veel beroemde mensen begraven liggen.

56 leuke plekken om te ontdekken als je in Parijs bent

1. **Avenue du Suffren** is een straat vlakbij de Eiffeltoren. Deze avenue loopt van de Quai Branly en de boulevard Garibaldi in de buurt van de Place de la République-de-Panama en heeft vele zijstraten zoals avenues La Motte-Picquet waar je gezellige restaurants en cafés vindt. In de Avenue du Suffren heb ik de vorige keer ook nieuwe eetgelegenheden ontdekt. Het is een leuke en niet zo'n drukke straat richting de Eiffeltoren of als je richting het 6e arrondissement of Montparnasse wilt wandelen.
2. **Trocadéro**, het plein waarvan je, tussen de twee vleugels van Palais de Chaillot, een mooi uitzicht op de Eiffeltoren hebt. Als je klaar bent met foto's maken, steek dan de straat over richting Avenue Kleber. Hier vind je veel leuke cafés en restaurant, o.a. patisserie Carette, bekend om de chocolademelk en macarons. Toen ik er was, was er een wachtrij en daar pas ik voor, dus ik zocht een mooi plekje op het terras van Café Kleber en ik kreeg er geen spijt van. Een gezellig Parijs terras vanwaar je mensen kunt kijken en inspiratie kan opdoen voor je Parisienne style outfit, goede kaart, vriendelijk personeel. (*16^e arrondissement*)
3. Parijs staat bekend om de **Hausmann appartementen** waar veel mensen van dromen om in zo'n appartement te kunnen wonen omdat ze erg sfeervol zijn. Helaas zijn ze niet te betalen, maar erlangs wandelen en een beetje wegdromen is een goed alternatief!
4. Als het zonnetje zich laat zien, worden de kades van de **Seine** drukbezocht door flanerende mensen, die genieten van het uitzicht, een boekje lezen, mijmeren...een heerlijke plek om te genieten van Parijs.
5. Een andere fijne plek in Parijs om de voeten even te laten rusten of een boekje te lezen zijn de **Tuileries**, het park vlakbij het Louvre, wat oorspronkelijk een kasteeltuin was van het voormalige Tuileriespaleis dat in 1871 door een brand is verwoest. De tuinen bleven over en werden een publiek park. De Parijzenaren komen graag naar dit park om te ontspannen en om te hardlopen.
6. Kijk om je heen en geniet van de **Parijse taferelen**. Een Hausmann gebouw, café op de hoek van de straat, de balkonnetjes, de prachtige versieringen op de gevels ... dit is een van de (vele) dingen waarom Parijs zo haar eigen sfeer heeft. Vanaf het terrasje kun je onder het genot van een hapje of een drankje het Parijse dagelijkse leven aanschouwen, mensen kijken, inspiratie opdoen...Klinkt goed toch?

7. Een van mijn favoriete Parijse gebouwen staat op 29, **Avenue Rapp**. Het appartementencomplex heeft een “grillige” ingang dat ontworpen is door architect Jules Lavirotte in 1901 in het 7e arrondissement. Dit is een van de meesterwerken van Lavirotte met een ingewikkeld ijzerwerk en een overvloed van symboliek.



8. Dwalen door de historische smalle straatjes van **Montmartre** vol met (vintage) winkels, boetieks, mooie huizen en prachtige uitzichten. Montmartre heeft zo haar eigen sfeer, nostalgisch, creatief, mysterieus. De wijk staat niet voor niets bekend als de kunstenaarswijk en de dorpse sfeer.
9. On top of the world... dat gevoel krijg je stevast als je op de hoogste verdieping van de **Eiffeltoren** staat. *Parijs aan je voeten*. Elk arrondissement heeft zo zijn eigen karakter. De vele musea, winkels, parken, architectuur, cafés ... inspiratie is overal te vinden in deze stad en is er voor ieder wat wils.
10. Een **avondwandeling langs de Seine** en de zonsondergang bewonderen vanaf een van de vele bruggen. Romantischer kan het bijna niet!
11. Het **Parijse café leven**. Er zijn heel veel cafés in Parijs dus genoeg om uit te kiezen! Ik hou erg van het Parijse café leven. De dag goed beginnen met een café au lait en croissants en mensen kijken. Ik kan er wel uren blijven zitten en dromen over het Parijse leven.



12. De **boulangeries** vind je bijna op elke hoek van de straat. De keuze is enorm. Broden, baguettes, gebak, croissantjes. De geur van deze heerlijkheden komt je tegemoet als je door de Parijse straten slentert. In mijn gastartikel '9 x de leukste patisserie adressen van Parijs' kun je alvast heerlijke inspiratie opdoen.
13. **Place des Vosges**. In de wijk le Marais vind je het Place des Vosges waar het vooral tijdens de zomermaanden goed toeven is. Je kunt genieten van een picknick of een boek in de schaduw op een bankje. Aan dit plein vind je ook Café Carette waar je heerlijke macarons kunt nuttigen. Place des Vosges is het oudste plein van Parijs dat omringd is door herenhuizen opgetrokken uit rode baksteen. Je vindt er ook antiquairs. Het is een fijne plek om de stadsdrukke even te ontvluchten en te genieten van een gemoedelijke sfeer.
14. Thee kopen bij **'Lupicia'** in rue Bonaparte (nr. 40). Voor de theeliefhebber is dit een waar theeparadijs met een keuze van meer dan 400 theesoorten inclusief de seizoen theesmaken. De thee wordt o.a. verkocht in metalen blikjes met mooie afbeeldingen. Ook leuk om (jezelf) cadeau te doen.
15. Koop een versgebakken stokbrood. Ik maak geen grapje als ik zeg dat je geen brood hebt geproefd totdat je een stokbrood in Parijs (of ergens anders in Frankrijk :) hebt geproefd. Bestel de *'baguette tradition'* en geniet van de pure smaak.
16. 's Ochtends **vroeg opstaan** en een wandeling maken door de stille stad en deze te zien ontwaken. De rustige ochtend in een drukke stad als Parijs is perfect om de stad op een andere manier te leren kennen.
17. Een mooie prent of boek kopen bij de **bouquinistes** langs de Seine. Deze groene boekenstalletjes langs de Seine, zijn een echte trekpleister in Parijs. Hier vind je de mooiste (mode) prenten, souvenirs en (oude) boeken met uitzicht op de Seine.

- 18. Dwalen door Parijs.** Door geen plattegrond te gebruiken ontdek je vaak de mooiste plekjes. In Parijs loop ik bijna nooit meer met een plattegrond of Google Maps. Kies een wijk uit of straat uit en begin te lopen en laat je meeslepen door wat je ziet. Zo heb ik Parijs echt leren kennen in al die jaren.
- 19. Drink een kop koffie of thee in La Maison Rose.** La Maison Rose is een klein en schattig restaurantje op de hoek van Rue de l'Abreuvoir, dat heel fotogeniek is. La Maison Rose, geopend door Germaine Pichot in 1905, is een restaurant dat werd bezocht door verschillende generaties kunstenaars, zoals Picasso, Modigliani, Piaf, Aznavour, Nougaro, Brel en Camus. Het is een kleine en gezellige plek om te genieten van de dorpse sfeer in Montmartre met mooie foto's uit vervlogen tijden. De kaart biedt heerlijke seizoensgebonden gerechtjes. Check wel de openingstijden, want het la Maison Rose is niet altijd geopend.
- 20. Relaxen in Jardin du Luxembourg.** Jardin du Luxembourg is een van de vele stadsparken van Parijs, gelegen in het 6e arrondissement. Op verzoek van Maria de Medici werd het park in 1612 aangelegd rond het Palais du Luxembourg. Parijzenaren noemen het park *le Luco*. Je vindt er, naast de vele standbeelden, ook de Medici fontein die onlangs gerestaureerd is, een prachtige, bijna verscholen plek onder de bomen waar je op de groene stoeltjes kunt genieten van de rust, een goed boek of gewoon even helemaal niets. Het park is erg populair onder de Parijzenaren omdat er van alles te doen is, voor jong en oud. In het park is een prachtige vijver waar kinderen met houten zeilbootjes kunnen spelen en er wedstrijdes worden gehouden. Ook kun je genieten van het recent geopende café *La Terrasse de Madame*, een poppentheater, tennisbanen, muziektent en een imkerschool.



21. Genieten van **macarons bij Pierre Hermé**. Bij deze patisserie in de rue Bonaparte kun je fijn zitten en genieten van de overheerlijk gebakjes of macarons.



22. Wandelen over de mooiste brug van de Parijs: **Pont Alexandre III**. Deze brug wordt vaak als een van de mooiste bruggen van Parijs betiteld en ik kan niet anders zeggen, dat men hier wel gelijk in heeft. Deze brug, in Jugendstil stijl, is gebouwd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in 1900 en versierd met onder meer lantaarns, nimfen en gevleugelde paarden. Het uitzicht vanaf deze brug is fenomenaal! Ik sta er vaak te genieten van het uitzicht en om mijn gedachten even lekker te laten gaan.
23. Lunchen op **Place de la Sorbonne**. Een plein vol met gezellige restaurants en brasserieën met in het midden een klaterende fontein. Het sfeertje op dit plein is ongedwongen en waar je je eenvoudig kunt onderdompelen onder de Parijzenaren. Dit plein, tegenover de beroemde universiteit de Sorbonne, is een iconisch stadspan. Met uitzicht op de kapel, kun je genieten van een hapje en drankje bij een van de omringende cafés langs dit met bomen omzoomde plein. Het plein is opgericht in 1639 en ligt parallel aan de gezellige Boulevard Saint-Michel en is ziet er vooral 's nachts romantisch uit.

24. De **Parijse Passages**. In Parijs vindt je verschillende passages waar je mooie en unieke winkels vindt. Denk aan Galerie Vivienne, Passage des Panoramas, Galerie Véro-Dodat, en Passage Colbert. Hier zijn velen boetiekjes, boekwinkels, antiekwinkels en cafés gevestigd. Ook leuk om te doen als het regent.
Meer informatie: [Paris Info](#)



25. **Place Dauphine**. Dit plein ligt verscholen aan het westelijke uiteinde van Île de la Cité en is een heerlijke rustige plek in het bruisende Parijs. Dit driehoekige plein, gecreëerd voor Henry IV in 1607, staat vol met elegante gebouwen, geplaveide straten, cafés en galerijen. De schaduwrijke banken zijn ideaal om lekker uit te rusten van je wandeling door Parijs, petanque te kijken of gewoon te genieten van het uitzicht.
26. **La Samaritaine** was ooit het grootste warenhuis van Parijs. De winkel werd door Ernest Cognacq in 1869 geopend en rond 1900 gingen de zaken erg goed, dat er besloten werd om aan de bouw van het pand dat we nu kennen, te beginnen. Architect Frantz Jourdain legt in 1891 de basis voor dit warenhuis. Hij werkte samen met architect Henri Sauvage en het gebouw heeft de stijlen van art nouveau en art deco.
In 2001 werd het warenhuis overgenomen door LVMH, een concern van luxemerken als Louis Vuitton, Dior en Guerlain. In 2005 sloot het warenhuis plotseling haar deuren. Na jarenlange renovatie is het warenhuis in 2021 geopend. Ook al hou je niet van winkelen, is het gebouw een bezoek waard. Je waant je in de art nouveau en art deco sferen en vooral de imposante trap bij de ingang is prachtig om te zien.
(9 rue de la Monnaie, 1^e arrondissement)

27. **Rue du Commerce in het 15^e arrondissement.** Het is blijkbaar een echt ‘winkelgeheim’, want in de rue de Commerce tref je bijna geen toeristen. Hier shopt de Parisienne haar outfits bij elkaar en luncht bij ‘le cafe du Commerce.’ In deze geplaveide straat vind je meer dan honderd winkels. Je vindt hier unieke boetiekjes en betaalbare mode, maar vooral dat je hier de lokale bevolking treft, daar krijg je het echte Parijse gevoel van. Je vindt hier een grote variatie aan mode. Van een Zara tot een Sephora, maar ook Gerard Darel, Comptoir des Cotonniers en Cyrillus zijn hier gehuisvest.
28. Als je door Parijs wandelt, dan kom je regelmatig een **buurtparkje** tegen. De Parijzenaren beschikken niet altijd over een balkon en op deze manier kunnen ze toch gebruik maken van een ‘tuin’, waar de kinderen fijn kunnen spelen, je lekker kunt genieten van het zonnetje met een boek of leuke gesprekspartner of gewoon even je voeten wilt laten rusten en te genieten van de Parijse ambiance voordat je verder op ontdekkingsstocht gaat.



29. Parijs telt **150 musea**, van klein tot heel groot, van bekend tot minder bekend. In [dit artikel](#) kun je een keuze maken.
30. **Jardin de Anne Frank** is een park in het 3^e arrondissement tussen de Rue du Temple, Rue Rambuteau en Rue Beaubourg, vlakbij het Centre Pompidou. Je moet goed opletten, want je loopt de ingang zo voorbij. Het staat op een klein bord aangegeven dat je door de Impasse Berthaud moet inslaan en dan kom je in dit verborgen stadsparkje, waar je als eerste de stek van de kastanjeboom van het Anne Frank Huis kunt bewonderen. Het parkje heeft intieme hoekjes waar je je even kunt terugtrekken uit de drukte van de stad.
31. **Avenue de Camoëns.** Als je door de tuin van Trocadéro wandelt of een van de musea in dit deel van Parijs bezoekt, vergeet niet een tussenstop te maken in de Avenue de Camoëns. Ik kwam van de Eiffeltoren zijde en het eerste wat ik zag was een klein meesterwerk: de trap. Een van de mooiste van Parijs. Een monumentaal sculptuur met aan weerskanten prachtige Haussmann appartementen. En dan ben je boven, je draait je om en word je getraakteerd op een prachtig uitzicht op de Eiffeltoren. Nog even terug naar de prachtige trap. Het beeld aan de voet van de treden is opgedragen aan de Portugese dichter Luís Vaz de Camões. Maar wat dit laantje zo bijzonder maakt, is toch wel het ansichtkaart uitzicht op de Grande Dame. Het meest bijzonder toen ik er was: er was niemand. Dat was bijzonder omdat dit straatje enorm populair is op Instagram. Op de rand van de trappen worden er allerlei poses aangenomen voor de foto

op het sociale media platform. Ik genoot van de rust en het uitzicht en de sfeer in deze wijk, Passy. Deze wijk heeft prachtige architectuur, mooie winkels (window shoppen kan geen kwaad :)), vele restaurants en cafés, de delicatessenwinkel Grande Épicerie de Paris en er zijn talloze musea zoals het Musée Marmottan Monet, het Musée du Vin en Maison de Balzac, het huis van de Franse schrijver Balzac.



- 32. Palais Royal & Jardin du Palais Royal.** Het Palais Royal is een voormalig koninklijk paleis met bijbehorende tuin. In het paleis zit tegenwoordig het Franse Ministerie van Cultuur, de Franse Raad van State en Grondwettelijke Raad. Het park is omsloten door prachtige herenhuizen en op de begane grond vind je winkelgalerijen. In het midden van de tuin vind je een prachtige fontein, de Pol Bury, omringd met de bekende groene stoeltjes die je ook in Jardin du Luxembourg en de Tuileries vindt. De paden worden beschaduwd door bomen, die in twee rijen en parallel aan elkaar staan. Wat een prachtige hidden gem, midden in het 1e arrondissement van Parijs! Ook vind je hier Café Kitsuné waar je heerlijke koffie en taartjes kunt eten.
- 33. Het 15^e arrondissement** is een arrondissement in de schaduw van de Eiffeltoren wat voornamelijk een woongebied behelst met leuke parkjes, een mooie winkelstraat (rue du Commerce), goede restaurants rondom La Motte Picquet. Een fijn arrondissement om te verblijven en je onder de Parijse bevolking te bewegen.
- 34. Fontein Medicis Jardin du Luxembourg.** Een geweldige plek, wanneer de temperatuur het toelaat, je kunt verliezen in een goed boek. Een rustige plek in de drukte van Parijs omsloten door bomen. In het midden staat 'la fontaine Medicis' dat gebouwd is in 1630 in opdracht van Marie de Medici. Op de fontein zijn mythologische figuren afgebeeld. Ik vind dit een magische plek in het park dat zeer populair is onder de Parijzenaren en toeristen.

35. De **rue des Martyrs** is een levendige en gezellige straat waar je in het lagere deel, in het 9e arrondissement tot de boulevard de Rochechouart, veel diverse winkels vindt op het gebied van food en delicatessen en enkele restaurants. In het hogere deel, het 18e arrondissement, zijn veel uitgaansgelegenheden te vinden van Pigalle. Als je gek bent op lekker eten, dan wordt dit een van je favoriete straten in Parijs. Het is de perfecte plek om kwaliteitsproducten te kopen. Je vindt er talloze boulangeries, traiteurs en speciaalzaken om te proeven, van ambachtelijke truffels tot charcuterie. Een plek om al die geuren in je op te nemen en je te laten verrassen op gastronomie gebied.



36. **Île Saint-Louis**. Het eiland aan de Seine ligt net naast het Île de la Cité, de locatie van de beroemde kathedraal Notre Dame de Paris. Het heeft smalle eenrichtingsstraatjes en is een echte oase van rust in de drukke stad. De dorps sfeer spreekt mij erg aan. Als je op zoek bent naar authenticiteit, dan is dit de plek waar je echt heen moet gaan als je in Parijs bent!



@Celine by Unsplash

37. Winkelen en tegelijkertijd genieten van prachtige architectuur kan bij **Galeries Lafayette**. Vooral de prachtige koepel in het midden van de winkel is een lust voor het oog. Ook is er een dakterras waar je kunt genieten van een prachtig uitzicht op Parijs en kun je bij de vele restaurants genieten van heerlijke gerechten. (40^{de} bd Haussmann, 9^e arrondissement)
38. **Rue Saint-Dominique**. Deze straat heeft alles wat je wilt als je in een appartement verblijft: bloemenwinkels, bakkerijen, mooie modewinkels, de leukste Franse cafés, bars en gezellige restaurants. Bezoek de straat ook 's avonds als de Eiffeltoren mooi verlicht is. Rue Saint Dominique vind je in het 7^e arrondissement. Aan de westkant is er het Champ de Mars-park en de Eiffeltoren. Als je door de straat wandelt, heb je af en toe een prachtig uitzicht op de toren die boven de gebouwen uitsteekt. Ook zit je dichtbij het Musée du Quai Branly (het enige museum van Parijs dat gewijd is aan de inheemse kunst van Afrika, Oceanië en Amerika), evenals het fascinerende Musée des Égouts (het rioolmuseum van Parijs). Aan de oostkant van de rue Saint Dominique kun je picknicken op het grote grasveld genaamd de Esplanade des Invalides, dat de meest weelderige brug in Parijs (Pont Alexandre III) verbindt met het Legermuseum en het graf van Napoleon. Iets verder naar het oosten ligt het prachtige Musée Rodin. Dwaal een paar straten naar het zuiden en je bent in het hart van de Rue Cler, de straat waar we de vorige keer doorheen zijn gewandeld. (7^e arrondissement)



39. De wijk **Butte-aux-Cailles**. Een van *hidden gems* van Parijs die het bezoeken waard zijn is de wijk Butte -aux-Cailles. Parijs maar dan helemaal anders. Deze wijk is een dorp middenin de drukke stad. Je vindt deze bijzondere plek in het 13^e arrondissement vlakbij het Place d'Italie.
40. **Theedrinken in de tuin van Musée la vie Romantique**. Dit is een plek waar ik de volgende keer, als het mooi weer is, echt mijn dagelijkse kop thee wil nuttigen. Het Musée la vie Romantique (de naam alleen al!) bevindt zich in Montmartre wat het voormalig woonhuis is van de Nederlandse schilder Ary Scheffer. Een filiaal van de salon de thé 'Rose Bakery' (bekende keten in Parijs) bevindt zich in het museum. De tuin ziet er romantisch uit met rozenstruiken en gezellige bistrostoeltjes en tafeltjes. (*16 rue Chaptal, 9^e arrondissement*)
41. **Rue Nansouty**. De straat zelf is niet heel interessant, maar is wel een goed beginpunt om de leukste straatjes van Parijs te gaan ontdekken. Elk steegje dat aftakt van de Rue Nansouty is een wandeling waard en voor het maken van hele mooie foto's. De Rue Nansouty vind je in het 14^e arrondissement, vlakbij het Parc Montsouris, metrolijn 4, uitstappen halte Montsouris.
42. **Rue de Lévis**. Een andere *hidden gem* in Parijs die ik zou willen bezoeken is de deze kleine voetgangersstraat die op slechts een steenworp afstand van het prachtige Parc Monceau ligt. Het is een straat waar je bijna geen toerist tegenkomt, maar wel veel boulangeries, slagers, kleine cafés en natuurlijk een fromagerie. Een echte local spot!
43. **Overdekte boekenmarkt bij Parc Georges Brassens**. Deze boekenmarkt is opgericht in 1987 en ligt naast het Parc Georges-Brassens in het 15^e arrondissement. Er zijn rond de vijftig boekenverkopers en wordt alleen op zaterdag en zondag gehouden in een prachtig 19 eeuws paviljoen.
44. **Vlooiemarkt Porte de Vanves**. Deze minder bekende vlooiemarkt is een perfecte gelegenheid om het minder bekende zuiden van Parijs te verkennen en een bezoekje te brengen aan de Puces de Vanves. Ook deze markt is alleen te bezoeken op zaterdag en zondag en meer informatie kun je hier vinden (*Avenues Georges Lafenestre et Marc Sangnier, 14^e arrondissement*).
45. Markt en winkels rondom de **Rue Montorgueil**. Een geplaveide straat met een keur aan traiteurs, bars restaurants. Hier worden de smaakpapillen echt getraakteerd op de heerlijkste groenten, fruit, kazen etc. (*1/2^e arrondissement*)
46. **Metrolijn 6** van station Trocadéro naar station Bir Hakeim. Neem deze metrolijn om een speciaal Parijs metro moment te beleven terwijl je de Seine langs de Eiffeltoren oversteekt. Het is waarschijnlijk het mooiste metrotraject van Parijs, met een prachtig uitzicht, vooral 's nachts.
47. **De wijk Passy**. Deze wijk heeft prachtige architectuur, mooie winkels, vele restaurants en cafés, de delicatessenwinkel Grande Épicerie de Paris en er zijn talloze musea zoals het Musée Marmottan Monet, het Musée du Vin en Maison de Balzac, het huis van de Franse schrijver Balzac. (*16^e arrondissement*)
48. **(Vintage) shoppen in le Marais**. Als je van (vintage) shoppen houdt dan ben je in le Marais op de juiste plek. Hier vind je smalle straatjes vol met boetiekjes van bekende en minder bekende merken. Heerlijk om rond te dwalen en de voeten even te laten rusten op een terras. De leukste winkels vind je in de Rue du Turenne, Rue du vieille du Temple en Rue Des Francs Bourgeois. Ook Rue Froissart, Rue Perrée en Boulevard Beaumarchais zijn de moeite waard om te gaan shoppen. Ik krijg er helemaal zin in!

49. Rue Cler in het 7e arrondissement is een pittoreske en autovrije straat. Wil je de locals ontmoeten, dan moet je hier zijn! Ook voor de lekkere trek ben je hier aan het goede adres want in deze straat vind je talloze brasseries, een slager, groenten-en fruitwinkels, een bakker en patisserie, fromagerie, een bloemenwinkel...noem het maar op. De Rue Cler loopt door het hart van het 7e arrondissement, een gebied dat geassocieerd wordt met de Franse adel. Je ziet er veel historische herenhuizen. Velen zijn nu de huizen van de Franse zakenelite, ministeries en buitenlandse ambassades. Je zou deze straat het beste kunnen ontdekken door deur voor deur te openen en te genieten van de ene lekkernij na de andere. Ja, deze straat prikkelt zeker de geur- en smaakpapillen.

Parijzenaren doen meestal geen 'weekboodschappen' zoals wij soms gewend zijn. De redenen daarvoor zijn: de koelkasten zijn klein (kleine keukens), de producten moeten vers zijn en Parijzenaren zien winkelen als een belangrijk sociaal moment. Zij winkelen met hun neus en zijn kritisch wat ze kopen. Ruiken de aardbeien goed? Zijn dit de juiste kruiden voor het recept? Is de prijs wel goed? Wat is het land van herkomst? Veel Parijzenaren kopen alleen Franse producten.



50. Square Rapp. Met zijn Art Nouveau-gebouwen, het fantastische uitzicht op de Eiffeltoren en het ansichtkaartdecor, is het Square Rapp, een plek in Parijs die je zeker niet mag overslaan. Het is een van de hidden gems van Parijs. Het 7e arrondissement, dat erg populair is bij toeristen maar de Parijzenaar eigenlijk mijdt, ervaart de afgelopen jaren een opleving van belangstelling dankzij de prachtige gebouwen, die erg fotogeniek zijn door de prachtige architectuur. Gelegen op slechts een steenworp afstand van de Eiffeltoren, is Square Rapp een van die magische plekken in Parijs. Eerlijk is eerlijk, je loopt er zo aan voorbij! Je vindt dit pittoreske pleintje tussen 33 en 35 Avenue Rapp, en deze 'oase van rust' wordt enkel gedomineerd door slechts

vier gebouwen in Haussmann-stijl en vernoemd is naar de 18e-eeuwse geboren generaal, Jean Rapp.

51. Dineren in brasserie ‘**la Coupole**’ in de wijk Montparnasse is een prachtige Parijse ervaring. Deze brasserie werd opgericht in 1927 en de vaste clientèle waren de leden van de Lost Generation, zoals Ernest Hemingway. Reserveer wel op tijd, want deze brasserie zit altijd vol! (*102 Bvd du Montparnasse*)
52. Parijs is vanaf april gehuld in kersenbloesems. Prachtig om te zien! Dit zijn een paar plekjes waar je de kersenbloesem kunt aanschouwen:
- Square René Viviani, vlakbij de Notre Dame
 - Begraafplaats Père Lachaise
 - Voor deur van boekhandel Shakespeare & Company
 - Jardin du Palais Royal
 - Rondon Hôtel de Ville
 - Bij de Eiffeltoren, aan de overkant, richting Trocadéro
53. Er openen steeds meer rooftopbars waar je kunt genieten van een hapje en drankje met een geweldig uitzicht. Op het dak van warenhuis Printemps vind je rooftopbar **Perruche** zo ook op het dak van warenhuis **Le BHV/Marais**. Ook in de Marais vind je **Au Top** (*93 rue Vieille du Temple*), op de 5e verdieping van een gebouw met een 360 graden uitzicht over Parijs, waar je kunt genieten van oriëntaalse gerechten, behalve op zondag en maandag, dan zijn er alleen tapas en cocktails.
54. **Rue Mouffetard**, het gastronomische straatje van Parijs, Dit straatje gelegen in de historische studentenbuurt Quartier Latin waar je veel restaurants vindt. Het is een heel gezellig en levendig straatje waar je fijn kunt slenteren terwijl de lentezon zijn eerste stralen door het wolkendek priemt. Deze straat is tevens een van de oudste straten van Parijs en is 650 meter lang. Naast de restaurants, vind je er ook een karakteristieke markt en vele winkeltjes. Het **Place de la Contrescarpe**, een populair plein bij de Parijzenaar, heeft een mooie fontein en terrasjes. En vergeet vooral niet je blik omhoog te werpen, waar je nog oude uithangborden zult ontdekken.
55. Parijs telt prachtige **pleinen**, ik noemde al eerder het Place des Vosges en Place Dauphine, maar er zijn er meer die het bezoeken waard zijn.
- **Place Vendôme:** Het Place Vendôme is een van de klassieke mooie pleinen in Parijs. Koning Lodewijk XIV gaf opdracht aan dit grote achthoekige plein, maar in 1810 verving Napoleon zijn standbeeld door een bronzen centrale kolom gemaakt van 1200 vijandelijke kanonnen. Bewonder de luxe sieradenboetieks van en de beeldhouwde gezichten op de muren.
 - **Place de Fürstenburg:** Het ‘schattige’ Place de Fürstenberg vind je in het historische Saint-Germain-des-Près. Vanaf dit plein, heb je een prachtig uitzicht op de Haussmann-architectuur in zijstraten. Het plein is omzond met bomen en in het midden een traditionele lantaarnpaal met vijf gloeilampen. Kunstmuseum Musée National Eugène-Delacroix en de fleurige bloemist Flamant dragen bij aan de charme van dit plein.
 - **Place de la Concorde:** Place de la Concorde is het grootste plein van Parijs en vind je ten oosten van de Avenue des Champs-Élysées. Dit 18e-eeuwse plein, met zijn Egyptische obelisk en machtige fontein, biedt uitzicht op de beroemde laan en de Tuilerieën.

- **Place du Têtre:** Place du Tertre is beroemd om de vele kunstschilders en is altijd druk. Het plein werd in 1635 geopend en was ooit het dorpsplein van Montmartre en een trefpunt voor bohemiens. Bovenop de hoogste heuvel van Parijs is het volgestouwd met kraampjes met kunstenaars die portretten, landschappen en karikaturen schilderen met aan weerskanten cafés om te genieten van dit uitzicht.

56. Wat te doen in Parijs als het regent?

- **Geniet van een film** in een van de vele (kleine) bioscopen. Koop de *“Periscope”* (de *wekelijkse uit-agenda van Parijs*) om te zien welke films er draaien.
- Bezoek **warenhuizen**, zoals Printemps, Galeries Lafayette en Le Bon Marche. Deze warenhuizen zijn zo groot, dat je hier wel een paar uurtjes kunt spenderen.
- Parijs heeft een grote keuze aan prachtige **musea**, zoals Musee Carnavalet (geschiedenis van Parijs). Verder zijn Musée Galliera-Musée de la Mode et du Costume (mode), Musee Montmartre (kunst), La Maison du Victor Hugo ook aanraders. Perfect om een regenachtige dag te spenderen tussen al het moois.
- Parijs heeft veel overdekte **passages**, zoals Passage Verdeau, Passage de Jouffroy, Passage des Panoramas (de oudste passage van Parijs!), Galeries Vivienne. De winkels zijn prijzig, maar het is altijd leuk om wat inspiratie op te doen.
- **Geniet van een film** in een van de vele (kleine) bioscopen.
- Wandel onder de **arcades** van het Palais Royal en de rue de Rivoli.
- Bezoek de **vlooiemarkt**, Marche aux puces de Saint-Ouen.
- Een aanrader zijn ook de kassen in de **Jardin des Plantes**, waar je je in een tropische atmosfeer waant.
- Maak een **boottocht** op de Seine. Parijs vanaf het water is geweldig!
- Last but not least ... **Parijs is prachtig als het regent** ... koop een paraplu en geniet!



Parijs praktisch

Boek een **hotel** in een wijk waar veel de ‘locals’ wonen om het authentieke Parijse leven te beleven. Wij verblijven bijvoorbeeld altijd in het 15e arrondissement en dineren vaak in het restaurant waar de locals ook altijd komen. De Eiffeltoren is maar op 15 minuten wandelen.

Als je **wijn** wilt drinken, is het voordeliger om dit per fles te bestellen in plaats van per glas. Het klinkt misschien een beetje decadent, maar het scheelt echt in je portemonnee!

Als het mooi weer is, is het erg leuk om te **picknicken** in het park. Koop in de supermarkt een baguette, kaas, drinken en wat fruit en geniet van al dat lekkers in een van de vele Parijse parken.

Parijs tijdens de **donkere uurtjes** is magisch. Parijs heeft ‘s avonds en ‘s nachts zo’n aparte sfeer, die kun je echt niet missen. Mijn idee is om lekker uit eten te gaan in een brasserie en daarna een wandeling maken door Saint-Germain-des-Près of het Quartier Latin. Daarna is het tijd voor een drankje in een van de vele (wijn) cafés van Parijs.

Zeg altijd ‘**bonjour**’ (goedendag) of ‘**bonsoir**’ (goedenavond) als je een restaurant of winkel in loopt. Het is beleefd om dat te doen (niet alleen in Frankrijk!) en het kan gebeuren dat je hierdoor een betere service aangeboden krijgt.

Als je meer tijd hebt in Parijs, dan is het geweldig om de stad al **wandelend** te ontdekken. Al wandelend ervaar je het echte Parijs. Ik hou er zelf erg van om het lokale leven te aanschouwen. Parijzenaren die hun boodschappen halen (wat stoppen ze in hun mandje?), genieten van de herfst zonnestrallen op een terras, de krant lezen of lekker door de stad te kuieren.

Wandel je liever door Parijs met een gids? Boek dan een van de wandeltochten via [Paris Promenade](#).

Een cliché, maar **pas op je spullen**, vooral in de metro!

In Parijs vind je veel **straatverkopers**. Het zijn niet alleen de verkopers met de Eiffeltorens of andere souvenirs maar het kan gebeuren dat je wordt aangesproken door mensen die je handtekening willen. **DOE DIT NIET!** Negeer ze en loop verder.

Maak je niet druk als je lang moet wachten tot een ober je bestelling komt opnemen of de tijd dat je moet wachten op je bestelling. Dit is een sociaal gebeuren en het niet waard om haastig te doen.

Niet alleen de **hotspots** bezoeken. Creëer je eigen Parijs! Zoek op internet (Pinterest!) naar hidden gems van Parijs en stippel een route uit. Het is ontzettend leuk om zo de minder bekende plekjes van Parijs te ontdekken en zo de stad een beetje eigen te maken.

Bestel geen fles water in een restaurant behalve als je koolzuur water wilt drinken. Bestel anders een ‘carafe d’eau.’ Het is heerlijk water en gratis!

Ga je met de auto naar Parijs? Op zondag en na 20.00 uur kun je gratis parkeren, maar overdag en op zaterdag mag je maximaal twee uur achter elkaar betaald parkeren. Ook heb je een milieusticker nodig in het centrum doordeweeks en op de ringweg rond Parijs. Dit vignet, het Crit’Air bestaat uit zes categorieën, afhankelijk hoe schoon je voertuig is. [Hier](#) kun je het vignet bestellen.

Als je je auto in de parkeergarage wilt parkeren, kost dit ongeveer €40/24 uur. Een goedkopere optie is om je auto te parkeren in een van de grote parkings aan de rand van de stad, dan betaal je ongeveer €23,50/24 uur, bijvoorbeeld de Paris France Parking Place des Fêtes (metro 9).

Wil je een **museum** bezoeken? Kinderen en jongeren t/m 25 jaar hebben gratis toegang, maar ze moeten wel een eigen identiteitskaart en/of internationale studentenkaart bij zich hebben. Vermijd de grote musea (zoals het Centre Pompidou, Musée Picasso of Musée d'Orsay) op de 1^e zondag van de maand. Dan zijn deze musea gratis voor alle leeftijden en is er dan erg druk. Het Louvre doet niet (meer) mee aan deze vrije zondag, dus voor dat museum geldt het niet.

Is je **telefoon** bijna leeg? Geen probleem. Op diverse plekken in Parijs staan Wifi-palen waar je gratis gebruik van mag maken. Je vindt ze o.a. op de slenterkades langs de Seine. Zoek het netwerk '**Paris-Wifi**'.

De download de **RATP-reisplanner** voor de metro en bus. Deze app werkt ook offline en kun je digitale metrokaartjes kopen voor de Navigo Easy-pas. De papieren metrokaartjes gaan binnenkort verdwijnen. Voor kinderen tot 4 jaar hoef je geen kaartje te kopen. Voor 4 t/m 9 jaar zijn er kaartjes met een lager tarief (*billet à tarif réduit*) verkrijgbaar. Koop de metrokaartjes per 10 stuks (*un carnet*), dat is voordeliger.

Wil je de stad liever verkennen per **fiets**, dan kun je gebruik maken van 'le Velib', de leenfietsen van Parijs. Regel een abonnement voor 1, 2 of 3 dagen voor vertrek via [internet](#).

Winkelen kun je in Paris tot minstens 20.00 uur. Bakkers en sommige speciaalzaken zijn zelfs op zondag ochtend geopend. De grote warenhuizen zijn op zondag open, zo ook de winkels in de Marais, Montmartre en op de Champs-Élysées. In andere wijken zijn de winkels op zondag gesloten.

Pas op voor de zogenaamde **nep-VVV's**, die je kunt vinden vlakbij de Notre Dame, Opera en het Louvre. Ze lijken een officieel verkeersbureau, maar ze bieden dure, maar wel legale rondleidingen en museumkaartjes aan. **Paris Info** is het enige echte VVV van Parijs die je kunt vinden op het Gare du Nord en in het stadhuis (*Hôtel de Ville*).

Wil je weten wat welke **exposities en evenementen** je kunt bezoeken als je in Parijs bent? Koop bij de kiosk de l'Officiel des spectacles, een weekgids met alle tips. Voor je stedentrip naar Parijs kun je ook de [site](#) bezoeken om alvast inspiratie op te doen.

Voor **goedkopere theaterkaartjes** kun je de Kiosque Culture op Place Madeleine, de krantenkiosk naast metrohalte Palais Royal-Louvre en Kiosque Culture bij station Montparnasse bezoeken waar last-minute tickets voor dezelfde avond worden verkocht. Online kun je de tickets kopen bij [Billet Réduc](#).

Wil je Parijs **zonder auto's** ontdekken? De 1^e zondag van de maand is de Champs-Élysées autovrij en alle arrondissementen 1 tot 4 zijn gereserveerd voor de wandelaar. Elke zondag genieten van een autovrij Parijs? Bezoek dan de Marais, Montmartre, Mouffetard, rue des Martyrs, Sentier, Daguerre.

Geniet!

Blogs

ODE AAN PARIJS

Mijn grote liefde voor Parijs

Parijs, wat ben je mooi. Elke keer als ik mijn eerste voetstappen weer op de Parijse keitjes zet, verbaas ik me weer, hoe mooi je bent. Maanden zijn er verstreken, dat ik voor het laatst met mijn trolley het Gare du Nord in stapte om 2,5 uur later in Rotterdam uit te stappen. Het ging te snel...

Heimwee is wat ik voel, als ik je moet verlaten. Parijs, je voelt als een tweede thuis. Een fijn thuis waar ik me kan ontplooiën, mijn creativiteit de vrije geest kan geven. Je geeft me de inspiratie die ik nodig heb. Voor mijn boek, voor mijn blog. Voor mijn dagdromen.

Parijs, je bent zo prettig. Zo prettig dat de tijd voor mij stilstaat en ik niets hoeft. Het werkwoord moeten komt niet voor in mijn Parijse vocabulaire. De dag begint als ik ontwaak ik mijn Parijse hotelkamer en ik me klaarmaak voor een nieuwe dag vol avonturen en nieuwe ontdekkingen. Deze dag begint als ik geniet van een koffie en croissant en ik droom over mijn leven in deze stad en ondertussen de Parisiennes gadeslaag die voor bij komen, op weg naar hun werk of naar een droom...

Parijs trakteert mij elke keer op mijn zintuigen. De geur van versgebakken baguettes en croissants van de bakkerij op de hoek van de straat, de prachtige etalages, de mooie uitzichten, de parken en de prachtige architectuur.



Zintuigen....

Naar Parijs gaan is thuiskomen. Thuiskomen in een stad die mij zo enorm lief is. De stad waar ik altijd naar verlang.

In Parijs leef ik het leven die ik beschrijf in mijn boek. De verse croissant in de ochtend, tijdschriften kopen bij de kiosk, genieten van de mooie gebouwen en vooral de balkonnetjes waar ik zo gek op ben! Lunchen op een terras en de Franse taal om mij heen horen. Voelen dat ik erbij hoor als ik mijn bestelling doorgeef en de ober goedkeurend knikt.

Een avondwandeling maken langs de Seine en zien hoe de zon ondergaat en de Eiffeltoren haar magische lichtjes aan ons laat zien.

De stad hoort bij mij. Ik kan mij geen leven zonder deze prachtige stad voorstellen.

Ik neem alles waar wat er om mij heen gebeurt.

Na al mijn bezoeken, blijft Parijs mij verrassen, maar er is nog zoveel meer te ontdekken. Welke geheimen herbergt Parijs nog voor mij?

Parijs ik dank je voor al die mooie momenten die ik altijd mag beleven als ik weer in de stad ben. Ook als ik me even niet goed zou voelen, om wat voor reden dan ook, dan weet ik dat jij mij altijd zal troosten. Met je schoonheid. Want jouw schoonheid is iets dat mij altijd zal bekoren.

Paris, je t'aime

EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN DE BRASSERIE

Men denkt vaak bij het woord brasserie dat het iets typisch Frans is maar niets is minder waar. De brasserie vindt haar oorsprong ergens anders en in dit artikel zal ik een korte geschiedenis van de brasserie vertellen.

Oorsprong van de brasserie

In het Frans betekent brasserie 'brouwerij.' De oorsprong van de brasserie is te vinden in het Duitse brauhaus, een brouwerij waar bier ter plekke werd gedronken. Deze brouwerijen vond je ook in de Elzas, waar de brouwerijen hun naam 'brasserie' kregen. Eind 19e eeuw opende een aantal Elzassers een 'brasserie' in Parijs waar de typerende Parijse brasserie ontstond. Een groot ruimte met grote ramen en spiegels, een terras, waar men kon eten en drinken. Een kenmerk van de Parijse brasserie is dat je op de menukaart een ruime keuze aan vaste maaltijden a la carte kunt vinden, met een aantal suggesties. Nog een ander kenmerk van de Parijse brasserie is dat deze vaak tot laat open zijn, omdat men vroeger na de theatervoorstellingen, nog een hapje gingen eten.



Traditionele brasserie gerechten

Een traditioneel brasserie gerecht is biefstuk, charcuterie met friet, sla, oesters en gemengde salades. Door de Elzasser oorsprong vind je ook zuurkool op de menukaart. Bij grotere brasseries vind je vaak een zeevruchtenbank op het terras. Persoonlijk vind ik de menukaart in een brasserie altijd een feestje. Er is voor ieder wat wils en de sfeer in een brasserie vind ik ook altijd heel gemoedelijk en authentiek.

Bekende brasseries in Parijs

Wil je de sfeer in een echte Parijse brasserie proeven en genieten van al het lekkers, dan vind je hier 15 leuke authentieke adresjes. Bistrot Vivienne en Café Constant staan hoog op mijn lijstje!

PARIJS ONLINE – EEN PAAR ADRESJES VOOR PARIJSE INSPIRATIE

- [Do it in Paris](#)
- [Sortir Paris](#)
- [HipParis](#)

CONTACT

Nieuwsgierig naar meer Parijse tips en verhalen? Bezoek dan mijn blog: InspirerendParijs.com.

Heb je vragen, dan kun je me altijd mailen: darinanykl@gmail.com

